



Mừng Chúa Phục Sinh

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương,
Quý ân nhân và khách hành hương xa gần quý mến.



I. Lễ Lá: Trong niềm vui Phục sinh, tôi gửi đến quý cộng đoàn dân Chúa vài chia sẻ về mốc điểm của những ngày quan trọng: Ngày Lễ Lá: nhắc nhở chúng ta việc Chúa Giêsu tiến về thành thánh Giêrusalem, và cũng là biến cố Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha để đi đến giai đoạn cuối cùng của việc cứu chuộc chúng ta: chịu đau khổ, chết, và phục sinh để cứu chuộc nhân loại.

Ngày Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem, dân chúng hân hoan chào đón và tung hô: “Hosana! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Nhưng liền sau đó, dân chúng trở mặt và kết án Chúa. Quả là tội nghiệp cho Chúa khi phải nhìn thấy sự phản bội của dân mà Ngài thương yêu. Chúng ta hãy cảm thông với Chúa và hãy sống chân thành, yêu thương, không phản bội với một Thiên Chúa đầy yêu thương, tha thứ, và thương xót chúng ta. Vậy, chúng ta cũng noi gương Ngài, sống chân thành yêu thương, tha thứ, và không phản bội nhau.

II. Tuần Thánh: Tại sao tuần này được gọi là tuần thánh? Bởi vì Chúa là Đấng Thánh, Ngài đã trải qua những giây phút thánh: Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, và Thứ Bảy Tuần Thánh.

1- Thứ Năm Tuần Thánh: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Gioan 15, 12). Ngày Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Ngài biết thời gian của Ngài ở thế gian sắp kết thúc, nên đã lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại nâng đỡ, ủi an chúng ta cho đến tận thế. Để thực hiện điều đó, Chúa cũng đã thiết lập thiên chức Linh Mục: qua bàn tay thánh hiến của Linh Mục, biến đổi bánh và rượu trở thành Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta của ăn nuôi dưỡng linh hồn và chính Mình Máu Thánh Ngài, qua việc truyền phép của đôi bàn tay đã được xức dầu của các Linh Mục. Vậy, chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho các ngài sống thánh thiện, gương mẫu, và trung thành với Ôn Gọi mà Chúa đã thương ban.

2- Thứ Sáu Tuần Thánh: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu của mình” (Gioan 15, 13). Vì yêu thương, Chúa đã hy sinh, quên mình, vâng theo Thánh Ý Chúa Cha để đón nhận cái chết nhục nhã hầu cứu chuộc chúng ta. Vậy, chúng ta hãy sống quên mình, luôn biết vâng theo Thánh Ý Chúa Cha như Chúa Giêsu đã làm để vinh quang Chúa được tỏ hiện trong cuộc đời chúng ta.

3- Thứ Bảy Tuần Thánh (Vọng Chúa Phục Sinh): “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hảo huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em” (1Cor 15, 17). Sự Phục Sinh của Chúa mang lại cho chúng ta niềm vui, bình an và hy vọng tràn trề trong cuộc sống. Qua sự Phục Sinh của Chúa, thập giá biến thành thánh giá, đau khổ trở nên công trạng trước mặt Chúa. Mỗi ngày chúng ta có dịp lập công trước mặt Chúa qua việc đón nhận những thánh giá: trái ý, hiểu lầm, bất công, phản bội, bệnh tật...

III. Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài” (Thánh Faustina). Thánh Phêrô hỏi Chúa, “Con phải tha cho anh em con đến mấy lần, có phải bảy lần không?” Chúa Giêsu nói, “Không phải bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy”. Câu chuyện này nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người vô hạn. Ngày Lễ Lòng Thương Xót, Chúa cũng muốn đổ lòng từ bi, thương xót của Ngài trên chúng ta. Chúng ta hãy múc lấy trong ngày đặc biệt này, ngày từ bi, nhân hậu và thương xót của Chúa.

Trong tình yêu Chúa Cứu Thế và Mẹ La Vang
Lm. Tôma Hà Quốc Dũng, DCCT