



Lá Thư Tòa Soạn

Joseph Phan Văn Sỹ

Anh chị em trong cộng đoàn và một số anh chị em còn lại trong số 9 người đi đón cha Giám Đốc Giuse Nguyễn Đức Trọng, gọi điện thoại hội ý, đề nghị với tôi: “Chú ơi, Tháng Bảy này là đúng mười năm cha về giúp cộng đoàn mình, chú nghĩ mình phải làm một cuốn Kỷ Yếu làm sao nói lên kỷ niệm mười năm xây dựng cộng đoàn và kiến thiết Đền Thánh Mẹ cho thật đầy đủ những chi tiết từ ngày cha bước chân về, những thăng trầm, những xây dựng, những ân nhân, những phép lạ nhận được.”

Câu gợi ý của quý anh chị em đã thôi thúc tôi bắt tay vào việc để chuẩn bị cho cuốn Kỷ Yếu, phần để ghi nhớ lại những bước ngoặt lịch sử của cộng đoàn, phần để nói lên lòng tri ơn đối với vị chủ chăn đã hy sinh bỏ San Francisco, thành phố thơ mộng danh tiếng nhất thế giới và giáo xứ Holy Name, nơi đầy đủ tiện nghi, đầy an bình để vào vùng đất sa mạc nóng cháy, bắt đầu bằng con số không.

Thật vậy, nhìn lại mười năm qua, buổi ban đầu, Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy, chúng tôi gồm 10 anh chị em ra sân bay đón vị chủ chăn, gồm các khuôn mặt tôi còn nhớ như: Bác Ngọc, bác Kính, tôi, chị Thanh, cô Tuyết Mai, chị Lan, Ông Huy, anh Toàn, chị Nho và anh Ziao. Cháu Mai tay cầm bó hoa trao tặng ngài. Những người đi đón ngài khi xưa, hôm nay, có người đã về bên kia thế giới hoan lạc, có người rời bỏ cộng đoàn. Từ số 10 đi đón, nay còn lại 7 người, đó là chưa kể số người mất mát trong mười năm qua trong cộng đoàn, làm tôi ngậm ngùi nhớ đến bài thơ:

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy cụ đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Trên phố đông người qua
“.....”
Người thuê viết năm xưa
Hồn ở đâu bây giờ!

Rồi những tháng năm trôi dạt làm cha phó, làm dâu các giáo xứ Mỹ: Our Lady of Las Vegas, Our Lady of Valley (Pahrump), Saint Anne, Nhà Thờ Chính Tòa Guardian Angel, kiêm quản nhiệm cộng đoàn nhỏ bé trên dưới 100 người. Cộng đoàn cứ lục tục theo chân vị chủ chăn hướng dẫn, như bầy gà con bước theo chân, theo bóng dáng gà mẹ. Từ ngày có cha về, Thánh Lễ Việt Nam được cử hành hằng tuần bắt đầu từ nguyện đường nhỏ bé Trường Trung Học Gorman rồi di chuyển tới Nhà Thờ Holy Family.

Nơi chúng tôi dừng chân khá lâu là giáo xứ Saint Anne. Tại đây chúng tôi gặp một vị linh mục người Mỹ tên là John Ahern, ngài đã từng sống ở Á Châu, và làm chánh xứ ở các giáo xứ bên Hồng Kông, nên rất thông cảm với

người Việt Nam, chính ở giáo xứ này, chúng tôi tá túc lâu nhất, hơn hai năm, cho đến ngày dọn về Đền Thánh. Tại giáo xứ Saint Anne có tới ba cộng đoàn chen chúc nhau sinh hoạt gồm: Mẹ Tây Cơ, Việt Nam và Mỹ. Mỗi cộng đoàn một chủ chăn riêng để dâng Thánh Lễ và giảng theo tiếng bản xứ mình.

Cảnh ăn nhờ ở đậu cũng khổ, Thánh Lễ mình dự chưa xong, thì giáo dân Mẹ Tây Cơ, đã rần rần rộ rộ bước vào dành chỗ. Đến phần cộng đoàn mình sắp cử hành Thánh Lễ, thì họ vẫn lè mè chưa chịu ra khỏi nhà thờ. Thành ra Thánh Lễ thiếu hẳn phần trang trọng, sốt sắng và nghiêm trang, cũng như giây phút hàn huyên tâm sự trong tình huynh đệ đoàn kết sau Thánh Lễ, vì lễ xong là phải mau mau ra về để cho người ta có chỗ ngồi, có chỗ đậu xe.

Chính vì vậy, sau khi Đền Thánh Mẹ hoàn tất, Thánh Lễ đầu tiên vào ngày Chủ Nhật 03-08-2003, mọi người đã cùng cha Giám Đốc cất cao giọng hát bài: “Cái nhà là nhà của ta, do sức công ta lập ra. Cháu con ta gìn giữ lấy”. Sau này khi đã làm chủ rồi, thông cảm với những giáo xứ bạn chưa có nơi ăn chốn ở, cha Giám Đốc và mọi người rất rộng lòng chia sẻ cho các cộng đồng bạn tá túc trong tâm tình Chào Mừng Đón Tiếp rất nồng nhiệt với nhiều ưu đãi để họ dâng Thánh Lễ thoải mái, rộng thì giờ sum họp, chia sẻ.

Một giáo xứ nữa cũng để lại cho cộng đoàn Mẹ La Vang nhiều kỷ niệm đẹp là Holy Family do cha đen Clairance làm chánh xứ. Ngài rất thương mến con chiên Việt Nam; có lẽ vì ngài cùng tâm trạng là dân thiểu số. Ngài đã dành riêng một phòng đặc biệt rộng rãi để cộng đoàn chúng tôi cùng hiệp dâng Thánh Lễ với cha Giám Đốc mỗi Chủ Nhật. Nhà thờ này nằm trên đường Mountain Vista hướng Đông. Ngài còn san sẻ, để lại cho cộng đoàn chúng tôi hơn 100 ghế ngồi, mà hiện nay cộng đoàn vẫn còn đang sử dụng. Sáu tháng sau, ngài đi, một linh mục người Mỹ khác đến thế, ông ta lại đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi hỏi cha Giám Đốc: “Mình đi đâu bây giờ cha?” Cha im lặng không trả lời, giơ tay chỉ lên trời ! Ý nói phó thác cho Chúa và Mẹ lo. Sau đó, ngài tức tốc về Tòa Giám Mục để trình bày và tìm một giáo xứ nào chịu cho mình tá túc để lại gồng gánh lên đường.

Trong tâm tình tạ ơn Chúa và tạ ơn Mẹ La Vang đã chuyển cầu, cũng như sự hy sinh của cha Giám Đốc cùng với sự nỗ lực góp công sức của mọi người trong cộng đoàn, và mọi ân nhân gần xa. Sau mười năm Đền Thánh Mẹ La Vang đã có một bộ mặt mới và đã có tên tuổi cùng với các cộng đoàn bạn trên khắp năm châu.

Trong mười năm qua Đền Thánh Mẹ đã đón tiếp 9 Giám Mục Việt Mỹ, hàng 100 linh mục và biết bao ngàn du khách giáo dân khắp nơi đến viếng Thánh Địa Mẹ qua các buổi lễ Thánh Hiến, và các Đại Hội và các Thánh Lễ Chúa Nhật.

Cuốn kỷ yếu này là niềm vui mừng vì được mọi người cùng chung góp mặt, chia sẻ những vui buồn trong mười năm qua đi kèm với những hình ảnh buổi ban đầu để nói lên một nỗ lực phi thường của vị chủ chăn và mọi giáo dân trong cộng đoàn, vì chỉ có ba năm, một thời gian kỷ lục, cộng đoàn đã có Thánh đường riêng biệt để sinh hoạt và dâng Thánh Lễ, và cũng để những giáo dân mới đến gia nhập nhìn thấy những chặng đường chông gai cộng đoàn đã vượt qua buổi ban đầu, mà nhiệt tình cùng chia sẻ, góp công sức tiếp tục để xây dựng và tô bồi cho Đền Thánh ngày thêm tráng lệ.

Ước mong được sự đóng góp nhiệt tình của quý cha, quý sơ, quý anh chị em trong cộng đoàn và ngoài cộng đoàn, để cuốn kỷ yếu này được phong phú, như đánh dấu một thập niên xây dựng cộng đoàn và kiến thiết Đền Thánh Mẹ La Vang hầu làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh trong tương lai.

*Las Vegas, Tháng 05-2010
Tháng Hoa kính Đức Mẹ*