

BÀI THỨ IV

TỘI LỖI

313. Tôi có thể phạm tội khi nào?

Khi tôi cố tình lỗi luật của Chúa hay là luật Giáo Hội (xin xem lại: Kinh mười điều răn Đức Chúa Trời và Kinh Sáu điều răn Hội Thánh nơi Phần tài liệu đọc thêm sau câu 244/ câu 284, trang 3)

314. Có mấy cách phạm tội?

Có nhiều cách: bằng tư tưởng, bằng lời nói, bằng việc làm hoặc là bỏ qua không làm những việc phải làm [thiếu sót] (xin xem lại Kinh cáo mình, nơi Phần tài liệu đọc thêm sau câu 244 trang 3).

315. Có mấy thứ tội?

Có hai thứ tội: tội trọng (tội nặng) và tội nhẹ.

316. Khi nào người ta phạm một tội trọng (tội nặng)?

Là khi người ta cố tình phạm một điều luật nặng, dù đã kịp suy nghĩ trước.

317. Tội trọng (tội nặng) gây thiệt hại cho tôi thế nào?

Tội trọng làm cho tôi mất sự sống siêu nhiên Chúa ban cho tôi, mất công phúc tôi đã lập trước, đáng chịu hình phạt của Chúa ở đời sau - và có khi cả hình phạt của Giáo Hội ở đời này nữa.

318. Khi đã lỡ phạm tội trọng (tội nặng), tôi phải làm gì?

Tôi phải giục lòng ăn năn tội cách trọn (xin xem lại các câu số 225, 226, 227 nơi trang 3), rồi tìm cách lãnh nhận Bí tích Hòa giải (đi xưng tội với một linh mục) càng sớm càng tốt. Sau đó, còn phải dùng mọi phương thế để khỏi phạm lại tội đó nữa.

319. Khi nào tôi phạm tội nhẹ?

Khi tôi lỗi phạm một điều luật nhẹ, hoặc một điều luật nặng mà chưa kịp suy nghĩ hay là chưa hoàn toàn ưng theo.

320. Tội nhẹ có gây thiệt hại gì cho tôi không?

Thưa có. Tội nhẹ dù không làm mất sự sống siêu nhiên Chúa đã ban cho tôi, nhưng làm cho tôi bớt lòng kính mến Chúa, hướng lòng về điều xấu, dễ phạm tội trọng (tội nặng) và đáng chịu hình phạt đời này hoặc đời sau trong luyện ngục (luyện tội/ purgatoire: nơi thanh luyện tội nhân, xin xem lại câu số 138 nơi trang 2.)

321. Nếu bị cám dỗ mà thôi thì đã phạm tội chưa?

Nếu chỉ bị cám dỗ mà thôi thì chưa phải là phạm tội. Trái lại, nếu chống trả lại cơn cám dỗ ấy thì tôi càng có công trước mặt Chúa.

322. Tôi phải làm gì để khỏi chiều theo các cơn cám dỗ?

Tôi phải siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích Hòa giải (xung tội), Bí tích Minh Thánh Chúa (rước lễ) và tránh các cơ hội có thể đưa tôi tới việc phạm tội, như lời Đức Giêsu đã dạy rằng: "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ" (Matthêu 26, 41).

323. Các tội người ta phạm thường do những nét xấu nào?

Các tội người ta thường phạm do 7 nét xấu này mà ra, quen gọi là 7 mối tội đầu:

- kiêu ngạo,
- hà tiện,
- dâm dục,
- ghen ghét,
- mê ăn uống,
- hờn giận,
- lười biếng

(xin xem lại "Kinh bảy mối tội đầu" nơi Phần tài liệu đọc thêm sau câu 244, trang 3).

324. Tại sao lại gọi là 7 mối tội đầu?

Vì 7 tội ấy là nguồn gốc sinh ra (làm đầu) nhiều tội lỗi khác.