

BÀI THỨ V

NGÔI HAI THIÊN CHÚA XUỐNG THỂ LÀM NGƯỜI

46. Đấng Cứu Thế là ai?

Đấng Cứu Thế chính là Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài là người con duy nhất (Con Một) của Thiên Chúa Cha. Ngài đã xuống trần gian, làm người để cứu chuộc loài người.

47. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống làm người có tên là gì?

Ngôi Hai Thiên Chúa xuống làm người có tên là Giêsu (Jésus). Tên đó do chính Thiên Chúa Cha đã đặt (xin xem Luca 1, 31), và có nghĩa là "Thiên Chúa cứu độ".

48. Tại sao Chúa Giêsu còn được gọi là Đấng Kitô (Christ)?

Kitô (Christ) có nghĩa là người đã được "xức dầu" thánh hiến. Chúa Giêsu đã được Thiên Chúa xức dầu thánh hiến, để làm Ngôn sứ (tiên tri), Tư tế (linh mục), và làm Vua (hoàng đế) nữa. Vì thế, Ngài còn được gọi là Đấng Kitô. Chúng ta cũng thường gọi Ngài là Chúa Giêsu Kitô.

49. Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống làm người bằng cách nào?

Bằng cách hạ sinh bởi Mẹ Maria đồng trinh. Ngài sinh ra làm người, có hồn có xác như chúng ta.

50. Tại sao Mẹ Maria đã sinh con mà còn đồng trinh?

Vì Mẹ Maria đã sinh Chúa Giêsu Kitô, không theo cách bình thường của loài người, nhưng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần (xin xem: Luca 1, 35-37), nên Mẹ Maria vẫn còn đồng trinh.

51. Như thế, Thánh Giuse có phải là chồng của Mẹ Maria không?

Thánh Giuse là chồng đích thực của Mẹ Maria. Nhưng hai người chung sống với nhau không như các cặp vợ chồng thế gian. Các ngài vẫn sống trinh khiết.

52. Chúa Giêsu có mấy bản tính?

Chúa Giêsu có 2 bản tính: bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Vì thế, Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thực, vừa là người thực như chúng ta.

53. Vậy Chúa Giêsu có mấy ngôi (personne)?

Chúa Giêsu chỉ có một ngôi mà thôi. Đó là Ngôi Hai Thiên Chúa.

54. Chúa Giêsu sinh ra ở đâu?

Chúa Giêsu sinh ra ở thành phố Belem, miền Giuđêa, trong nước Do thái (Israel).

55. Chúa Giêsu sống được bao nhiêu tuổi?

Ngài sống được khoảng 33 tuổi đời.

56. Trong khoảng thời gian 33 năm đó, Ngài đã làm những gì?

Trong 30 năm đầu, Ngài sống âm thầm tại thành phố Nadarét. Rồi 3 năm cuối đời, Ngài đã đi rao giảng Tin Mừng về Nước Trời, làm nhiều phép lạ (miracle) để chứng minh rằng Ngài là Đấng do Thiên Chúa sai đến trần gian. Sau cùng, Ngài đã bị đóng đinh trên cây Thánh giá, nhưng Ngài lại sống lại và lên trời.

57. Chúa Giêsu đã sống ở Nadarét như thế nào?

Ngài đã sống rất âm thầm, nghèo khó. Ngài cầu nguyện, vâng lời và làm việc giúp đỡ cha mẹ Ngài là Mẹ Maria và Thánh Giuse.

58. Khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã dạy những gì?

Ngài đã loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Trong nước đó, Thiên Chúa là một người Cha nhân từ, còn mọi người đều là anh chị em với nhau.

59. Chúa Giêsu có tiết lộ điều gì về chính Ngài không?

Ngài tiết lộ cho biết: Ngài là con Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa thực. Ngài là Đấng Cứu Thế mà loài người đang mong đợi.

60. Chúa Giêsu đã làm gì, để minh chứng về những điều Ngài đã dạy?

Ngài thực hiện đúng những lời tiên tri đã tiên báo về Ngài. Ngài cũng nói tiên tri và làm nhiều phép lạ, để chứng thực những điều Ngài đã dạy.

61. Chúa Giêsu đã làm những phép lạ nào?

Ngài đã làm nhiều phép lạ, như: biến nước thành rượu, làm cho bánh ít hóa ra nhiều để nuôi sống dân chúng, xua đuổi ma quỷ ra khỏi bệnh nhân, chữa lành các bệnh tật, cho người đã chết được sống lại, và phép lạ lớn nhất đó là Ngài đã sống lại, sau khi tử nạn trên Thánh giá. (Nên đọc thêm: Tin Mừng theo Thánh Luca 1, 26-38)