

BÀI THỨ VI

GIỚI LUẬT THỨ HAI

351. Giới luật thứ hai dạy tôi điều gì?

Điều răn thứ hai dạy tôi tôn kính Tên của Chúa, và giữ những điều tôi đã lấy danh của Ngài mà thề hoặc khấn hứa điều gì đó.

352. Để tôn kính Tên của Chúa, tôi phải tránh những gì?

Tôi phải tránh lộng ngôn phạm thượng, không được lờ lời thề hoặc lời khấn hứa với Chúa.

353. Lộng ngôn hay phạm thượng là gì?

Là nói hay làm điều gì xúc phạm tới Chúa, Đức Mẹ hoặc các Thánh.

354. Thề là gì?

Là nhân danh Chúa, để làm chứng điều mình nói hay điều mình hứa là đúng sự thật.

355. Khi nào tôi nên thề?

Khi có việc quan trọng thì tôi có thể nhân danh Chúa mà thề, hoặc khi có lệnh chính đáng của giáo quyền thì tôi phải thề.

356. Có khi nào tôi thề mà lại mắc tội không?

Có! khi tôi thề vô cớ (thiếu lý do chính đáng), thề gian dối, thề làm điều xấu, hoặc lấy tên tà ma, quỷ thần mà thề.

357. Ai thề làm điều xấu thì có phải giữ lời thề không?

Thưa không phải giữ lời thề đó. Vì ai thề như thế là đã phạm tội rồi, nếu còn thực hiện lời thề đó là còn phạm thêm một tội khác nữa.

358. Khấn là gì?

Là hứa cùng Chúa sẽ làm một việc lành nào đó. Và qua việc khấn hứa đó, người ta có ý buộc mình, nếu không làm điều lành đó thì sẽ mắc tội với Chúa.

359. Có phải giữ lời khấn không?

Thưa có! Còn nếu không giữ nổi lời khấn thì tôi phải xin giáo quyền hay là linh mục giải tội đổi việc mà tôi đã khấn đó ra một việc khác, hoặc là chuẩn chước (tha luôn) cho tôi khỏi phải làm việc đó nữa.

360. Khấn hứa có phải là việc quan trọng không?

Thưa, là việc quan trọng. Vì thế, trước khi khấn hứa phải suy nghĩ chín chắn hoặc là bàn với linh mục giải tội.