

BÀI THỨ VIII

GIÁO HỘI CHÚA KITÔ

A. TỔ CHỨC GIÁO HỘI

83. Sau khi Đức Giêsu Kitô về trời, ai tiếp tục công việc của Ngài ở trần gian?

Sau khi Đức Giêsu Kitô về trời, Giáo Hội do Ngài sáng lập có bốn phận tiếp tục công việc cứu chuộc nhân loại cho đến ngày tận thế.

84. Đức Giêsu Kitô đã thiết lập Giáo Hội như thế nào?

Đức Giêsu Kitô bắt đầu rao giảng Tin Mừng Nước Chúa, quy tụ những kẻ tin theo Ngài, rồi chọn riêng 12 Tông đồ, và đặt Phêrô (St Pierre) đại diện Ngài cầm đầu Giáo Hội ở trần gian.

85. Đức Giêsu Kitô đã nói gì, khi đặt Phêrô làm đầu Giáo Hội?

Đức Giêsu Kitô đã nói với Phêrô rằng: "Con là Đá (la pierre) và trên đá này, Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy, mà quyền lực hỏa ngục sẽ không lấn át nổi. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời. Điều gì con cầm buộc (lier) dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Điều gì con tháo gỡ (déliar), trên trời cũng tháo gỡ." Ngoài ra, sau khi sống lại, Chúa còn nói thêm với Phêrô: "Hãy chăn các chiên con... Hãy chăn các chiên mẹ của Thầy." (Xin xem Matthêu 16, 18-19 và Gioan 21, 15-17).

86. Đức Giêsu Kitô đã trao cho Giáo Hội những nhiệm vụ nào?

Đức Giêsu Kitô đã trao cho Giáo Hội ba nhiệm vụ này: thứ nhất giảng dạy, thứ hai thánh hóa, thứ ba cai quản các linh hồn.

87. Giáo Hội có thể sai lầm, khi giảng dạy không?

Khi giảng dạy về Đức tin và luân lý, Giáo Hội sẽ không sai lầm, vì có Đức Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và hướng dẫn.

88. Những ai được ơn không thể sai lầm đó?

1) Đức Giáo Hoàng (pape) - còn gọi là Đức Thánh Cha: saint père - khi dùng quyền Thánh Phêrô công bố (ex cathedra) một điều gì thuộc lãnh vực Đức tin hoặc luân lý, để toàn thể Giáo Hội cùng tin và cùng giữ. 2) Khi các Giám mục (évêques) họp công đồng chung (concile) trong sự hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, hoặc là rải rác khắp nơi trên thế giới, để cùng dạy tín hữu những điều phải tin hoặc phải giữ. 3) Khi toàn thể Giáo Hội cùng công nhận một điều gì thuộc lãnh vực Đức tin hoặc luân lý.

89. Giáo Hội Công giáo gồm những ai?

Giáo Hội Công giáo gồm những tín hữu khắp nơi trên thế giới, dưới quyền cai quản của Đức Giáo Hoàng và các Giám mục hợp nhất với ngài.

90. Đức Giáo Hoàng là ai?

Đức Giáo Hoàng là Đấng kế vị Thánh Phêrô, thay mặt Đức Giêsu Kitô, làm đầu Giáo Hội ở trần gian.

91. Các Đức Giám mục là ai?

Các Đức Giám mục là những người kế vị các Thánh Tông đồ (apôtres: những người đã được Đức Kitô chọn làm môn đệ của ngài ngay trước) theo ý định của Chúa, để cai quản các giáo phận (diocèses), và cùng với Đức Giáo Hoàng cai quản các tín hữu trên khắp hoàn cầu.

92. Các Đức Giám mục có được ai giúp đỡ trong việc cai quản các tín hữu trong giáo phận của mình không?

Có các Linh mục là những người đã được Đức Giám mục truyền chức và bổ nhiệm để coi sóc các tín hữu trong giáo phận mình.

93. Tín hữu là ai?

Tín hữu là những người đã được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy (Rửa Tội: baptême) trên khắp thế giới, thuộc quyền cai trị của Đức Giáo Hoàng. Khối người ấy làm thành cộng đồng Dân Chúa.

94. Người tín hữu có trách nhiệm gì đối với Giáo Hội?

Người tín hữu có trách nhiệm yêu mến, vâng phục và bênh vực Giáo Hội, nhất là cộng tác với giáo quyền trong việc duy trì và truyền bá Đức tin.

95. Duy trì Đức tin là thế nào?

Là tìm hiểu và thực hành Giáo lý Công giáo trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội.

96. Truyền bá Đức tin là thế nào?

Là dùng lời cầu nguyện, gương sáng và việc tông đồ mà làm cho người khác hiểu biết là yêu mến Chúa.

97. Trong Giáo Hội có những tổ chức nào giúp cho tôi duy trì và truyền bá Đức tin không?

Có rất nhiều tổ chức, hội đoàn đã được giáo quyền chấp nhận và hậu thuẫn, đang hoạt động trong Giáo Hội và ngoài xã hội.

98. Giáo Hội và quốc gia khác nhau thế nào?

Giáo Hội lo những chuyện thuộc phạm vi tôn giáo. Quốc gia lo những chuyện thuộc phạm vi trần thế. Cả hai cần hợp tác với nhau, để mưu ích chung cho con người.

B. MÀU NHIỆM GIÁO HỘI

99. Tại sao lại gọi Giáo Hội là một màu nhiệm?

Gọi Giáo hội là một màu nhiệm (mystère), vì ngoài hình thức của một tổ chức hữu hình như các tổ chức khác, Giáo Hội còn có một sức sống siêu nhiên bắt nguồn từ Đức Giêsu Kitô, để thông ban cho mọi tín hữu.

100. Trong Kinh Thánh, màu nhiệm Giáo Hội đã được diễn tả như thế nào?

Kinh Thánh đã diễn tả Giáo Hội bằng nhiều hình ảnh và danh hiệu khác nhau, như là Dân Chúa (peuple de Dieu), Nước Trời (Royaume des cieux), Hiền thê (épouse) và Nhiệm thể (corps mystique) của Đức Giêsu Kitô.

101. Tại sao gọi Giáo Hội là Dân Chúa?

Gọi Giáo Hội là Dân Chúa, vì như xưa Chúa đã chọn dân Do thái (Israel) làm dân riêng của Ngài để thực hiện lời hứa cứu độ, thì Giáo Hội cũng được Chúa chọn để thay thế dân Do thái, tiếp tục công việc truyền bá ơn cứu độ giữa loài người. Thánh Phêrô nói: "Anh chị em là dòng giống được tuyển lựa..., một dân tộc thánh, một dân tộc mà Chúa đã tự chọn lấy để anh chị em rao truyền những sự hoàn hảo của Đấng đã kêu gọi anh chị em từ trong bóng tối vào ánh sáng huyền diệu của Ngài, ngày xưa anh chị em chưa phải là một dân, nhưng ngày nay anh chị em là dân Thiên Chúa" (1 Phêrô 2, 9-10).

102. Tại sao gọi Giáo Hội là Nước Trời?

Gọi Hội Thánh là Nước Trời, vì Giáo Hội cũng cần có một phẩm trật (hiérarchie) và luật lệ như một quốc gia trên trần gian, nhưng không có biên giới lãnh thổ. Trái lại, Nước Trời lan tràn tới mọi tâm hồn, làm nên một nước đặc biệt, bắt đầu từ dưới đất để hoàn tất ở trên trời.

103. Tại sao gọi Giáo Hội là Hiền thê của Đức Giêsu Kitô?

Gọi Giáo Hội là Hiền thê của Đức Giêsu Kitô, vì cũng như vợ chồng yêu thương, kết hợp với nhau trong cùng một cuộc sống, Giáo Hội cũng được Đức Giêsu Kitô chọn lựa, để kết hợp mật thiết với Ngài, sinh sản con cái là những người tín hữu. Thánh Phaolô đã nói: "Chồng là cái đầu của vợ, như Chúa Kitô là cái đầu của Giáo Hội... Hỡi những ai làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Chúa Kitô yêu thương Giáo Hội, và hiến thân vì Giáo Hội... Không ai ghét thân xác mình bao giờ, trái lại người ta nuôi dưỡng và chăm sóc nó. Đó chính là điều mà Đức Kitô cũng làm cho Giáo Hội" (Êphêsô 5, 23-25-29).

104. Tại sao gọi Giáo Hội là Nhiệm thể của Đức Giêsu Kitô?

Gọi Giáo Hội là Nhiệm thể của Đức Giêsu Kitô, vì cũng như cái đầu và thân thể nối kết với nhau và chuyên thông sự sống cho nhau thế nào, thì Đức Giêsu Kitô và Giáo Hội cũng liên kết mật thiết với nhau như vậy. Thánh Phaolô nói: "Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô trên tất cả mọi loài, làm đầu Giáo Hội. Giáo Hội ấy là thân thể của Ngài, là sự viên mãn (plénitude) của Đấng hoàn tất mọi sự trong mọi người" (Êphêsô 1, 22-23).

105. Nhờ những dấu chỉ (signes) nào mà chúng ta biết được Giáo Hội là một Giáo Hội chân chính?

Thưa, nhờ bốn dấu chỉ này: (1) duy nhất và hợp nhất, (2) thánh thiện, (3) phổ quát (universel), (4) tông truyền (apostolique).

106. Tại sao Giáo Hội chân chính phải duy nhất và hợp nhất?

Vì Đức Giêsu Kitô chỉ lập một Giáo Hội, vì tất cả các tín hữu phải đồng tâm nhất trí cùng tin như nhau, cùng lãnh các Bí tích như nhau, cầu nguyện chung với nhau, và tuân phục một vị thủ lãnh là Đức Giáo Hoàng, đại diện cho Đức Giêsu Kitô ở trần gian.

107. Tại sao Giáo Hội chân chính phải thánh thiện?

- (1) Vì Đức Giêsu Kitô, Đấng sáng lập Giáo Hội, là nguồn mạch sự thánh thiện.
- (2) Vì giáo lý Ngài dạy và các Bí tích Ngài lập ra đều là sự thánh.
- (3) Vì những hoa trái thánh thiện vẫn phát sinh trong Giáo Hội của Ngài.

108. Tại sao Giáo Hội chân chính phải có tính cách phổ quát?

Vì Giáo Hội có sứ mệnh và khả năng quy tụ tất cả mọi dân tộc về cùng Đức Giêsu Kitô, và trong thực tế, ở nơi nào và vào thời nào cũng có những người xin gia nhập Giáo Hội.

109. Tại sao Giáo Hội chân chính phải là tông truyền?

Vì các vị thủ lãnh trong Giáo Hội là những người kế vị các Thánh Tông đồ, vì giáo lý mà Giáo Hội dạy là do các Tông đồ truyền lại.

110. Giáo Hội nào có đủ bốn dấu chỉ trên?

Thưa, đó là Giáo Hội Công giáo.